

ο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Ελληνική, μπτέρα των γλωσσών, στις Επιστήμες & τις τέχνες.

14 – 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, Sivota Diamond Spa Resort , Σύβοτα Θεσπρωτίας



Θεσπρωτία
του πράσινου & του γαλάζιου

Η μακρόχρονη παρουσία της Θεσπρωτίας στο προϊστορικό και ιστορικό χιχινέσδα, έβαλε τη σφραγίδα της στον τουρισμό παρά τις αντίξοες συνθήκες εξαιτίας των Σφέβατων ορεινών όγκων και των διαφόρων κατακτήσεων. Σήμερα αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και ηθούσιας τουριστικής κληρονομιάς. Τα Σύβοτα δέν επιδέχτηκαν τυχαία ως τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου. Πρόκειται για ένα τόπο ιδιαίτερου γεωφυσικού κάλλους. Ένας γραφικός κόρηος με μαγευτικά συμρήλέχματα νησιών που περιβάλλονται από τερκούαζ κρυστάλλινα νερά. Αηοτέλούν ιδανικό ορημητήριο για διάφορες δραστηριότητες και επισκέψεις σε ιστορικά, θρησκευτικά και φυσικά μνημεία της Θεσπρωτίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013.

Δείπνο καλωσορίσματος στην παραλία της Ηγουμενίτσας.

Σάββατο 15 Ιουνίου 2013.

10.00 - 11.00 Εγγραφές Συνέδρων.

11.00 - 13.45 Εργασίες Συνεδρίου.

14.00 - 15.00 Δωρεάν μπουφέ για όλους τους Συνέδρους.

15.00 - 19.00 Εκπαιδευτικές και Εμπορικές ομιλίες.

20.30 - Gala. Coctail drink με θέα το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του Ιονίου. Ακολουθεί βραδιά με ζωνανή μουσική στην πισίνα του Ξενοδοχείου.

* Καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου.

Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.

10.00 - 13.00 Εκπαιδευτικές και Εμπορικές ομιλίες
Έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου.

13.00 "Περιήγηση στην Θεσπρωτία των Μύθων"
Εκδρομή & γεύμα στον ποταμό Αχέροντα.
Χρόνος για Rafting, ιππασία και περίπατο.
Ηλιοβασίλεμα στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013.

Δωρεάν Εκδρομή στη Μονή Γηρομερίου.

Δωρεάν Γεύμα στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας.



Γλυκή, μια αξέχαστη διαδρομή στις Πηγές του Αχέροντα.

Όσες φορές κι αν επισκεφτείς την Ήπειρο, ο Αχέροντας είναι από εκείνα τα μέρη που μυστικά έχει γραφτεί μέσα σου και σε φωνάζει. Είτε πρόκειται για το απαραμίλλο κάλλος είτε για κάτι περισσότερο μυσταγωγικό, δε θα σε ικανοποιήσει με μία και μόνη επίσκεψη. Κάθε φορά βρίσκεις κι έναν επιπλέον λόγο για να πεις: εδώ θα ξανάρθω οπωσδήποτε!



Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου

Ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα (1310-1320), από τον Όσιο Νείλο τον Ερικιώτη και ήταν ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα στην Ήπειρο. Χρημάτισε έδρα Πατριαρχικής Εξαρχίας και Επισκοπής με 12 κωριά της επαρχίας και την πόλη των Φιλιατών. Λειτουργησε Κρυφό Σχολείο και Ιερατική Σχολή. Το καθολικό, είναι ναός τετρακίονος σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλου, κτισμένος τον 14ο αιώνα και ανακαινισμένος τον 16ο (1568). Κοσμεείται με άριστες βυζαντινές τοιχογραφίες του 16ου και λαϊκότερες του 17ου αιώνα.